

## *Die Bremer Stadtmusikanten*

Op 14 september vindt de Dag van de Duitse Taal plaats. Het thema van dit jaar is Duitse literatuur, daartoe behoren natuurlijk ook de sprookjes van de gebroeders Grimm, die voor jong en oud leuk zijn. Kijk/luister op de dag van de Duitse taal met uw klas/kinderen samen naar het sprookje **Die Bremer Stadtmusikanten**:

In de volgende video wordt een korte uitleg over het sprookje gegeven in het Nederlands:

<https://youtu.be/JpR7EaZPSzs>

In de volgende video vertelt de draak Drako het sprookje in het Duits:

<https://www.youtube.com/watch?v=f67PGVyoqvg>

Nadat je de introductievideo en het sprookje bekeken hebt, kun je met het bijgevoegde werkblad samen creatief aan de slag. Kleur de dieren, knip ze uit en plak ze daarna in de juiste volgorde op. Welk dier stond ook alweer onderaan, en wie kwam daarna?

Heb je zin net als de dieren kabaal te maken? Leer dan het liedje en zing het samen. Het liedje vind je op de volgende website onder punt 4.2 Tierelied.

<https://deutsch-fuer-den-schulstart.de/staerken/foerdermaterial/spiele/folge-5-drako-erzaehlt-eine-geschichte-i.html>

*Viel Spaß am Tag der deutschen Sprache!*



